

Met mij begaan

Bijgedragen door Adri Kortekaas
vrijdag 18 juli 2008

Zo met mijn lot begaan

zo echt hartstochtelijk gedreven

om met mij mee te gaan

om bij mij stil te staan

te zijn niet om het even

zomaar een God - voor wie -

doch EÃ©n die naast mij allerwegen

mij vergezelt, en die

ook als ik het niet zie

mij aanraakt met zijn zegen.

Mijn dank gaat naar Hem uit

die mij wil leiden tot nieuw leven.

Waar Hij een weg ontsluit

gloort licht dat niemand stuit;

wordt toekomst mij gegeven.