

## Met brood en wijn hebt Gij gezegend

Bijgedragen door Justus van Tricht  
woensdag 02 februari 2011

Met brood en wijn hebt Gij gezegend,  
Uw liefdewoord mijn ziel tot spijs.  
Waarmede U mij hebt bejegend,  
mij van Uw liefde en trouw â€™t bewijs.  
In taal en teken toont Gij mij,  
hoe Gij mij zijn wilt steeds nabij.

Het brood, Uw lichaam mij gegeven,  
de wijn, Uw bloed voor mij gevloeid.Â  
Wil aan mij schenken weer het leven,  
heeft van mijn zonden mij ontboeit.  
Gij hebt mij van de schuld bevrijdt,  
die van de eeuwigheid mij scheidt.

Ik mag in brood en wijn gedenken,  
het offer dat U voor mij bracht.  
Gij zult mij noden en mij wenken,  
naar â€™t heil, de toekomst die mij wacht.  
Die Gij mij liefderijk bereidt,  
aan â€™t einde van mijn aardse strijd.

melodie gez 440Â L.v.d.K