

Gods Liefde in mensen.

Bijgedragen door Frits van der Made
maandag 21 november 2011

Mijn leven is ontzagâ€™rijk Â Â Â rijk,

God werd in mij geboren.

Dit maal kwam Hij niet in een stal

maar koos de Heerser van â€™t heelal

een mens, door Hem verkoren.

Â

Maria was de eerste vrouw

wie dâ€™ Engel eens verscheen.

De wereld eerst doorÂ hem bezocht

werd door Gods Zoon met Bloed gekocht.

Licht brak door â€™t duister heen !

Â

Miljoenen vonden daarna vree,

zij knielden voor hun Here.

Hij kwam, Messias, Joden-zoon,

Jeruzalem, voorgoed Zijn troonâ€™.

Dat wij Zijn roem Â vermeren.

Â

Meer mensen die hun Heil gaan zien,

meer mensen die gaan buigen.

Meer mensen van verschillend ras

voor wie God zelf de Redder was,

zij gaan van Hem getuigen.

Â

En over heel de wereld heen

zal straks dit lied gaan klinken:

God zocht ons op in onze stal,

Hij is het die Regeren zal,

Zijn Trouw zal blijvenÂ blinken.

Â

Ja, onze dood dat werd Zijn dood,

ons lijden werd Zijn lijden.

Wie God in al Zijn Liefde ziet,

Ja, die gelooftâ€.verklaart het niet,

blijft zich in Hem verblijden !

â€!

Â

Â