

ode aan majoor Bosshardt

Bijgedragen door Hans Cieremans
zaterdag 07 januari 2012

Zij is na haar aardse leven
tot Gods heerlijkheid verheven,
maar wat ons is bijgebleven
is de boodschap die zij bracht.
Met verslaafden, criminelen
wilde zij die boodschap delen
en zij kon de harten stelen
van de meisjes van de nacht.

Door hun zwakheid te aanvaarden
liet zij mensen in hun waarde
Liet zij zien hoe God op aarde
naast de minst bedeeden staat.
Zij vertelde Gods verhalen
en liep blijheid uit te stralen
bij het menselijke falen
van penoze en het kwaad.

Liefdevol, een troostrijk voorbeeld,
heeft ze nooit een mens veroordeeld
En wat na haar dood nog doorspeelt
is de liefde die zij bood.
Liefde van de Heer gekregen,
was zij voor de mens een zegen,
heeft de Boodschap nooit verzwegen,
die nog doorklinkt na haar dood.

Want haar boodschap zal nooit doven

en ze denkt misschien hier boven
'Mensen, blijf toch blij geloven,
in Gods vreugdevolle Woord'.
Majoor Bosshardt, die nu vrij is,
liet zien dat Gods boodschap blij is,
nu ze bij haar God dichtbij is
leeft haar geest nog altijd voort.