

De organist

Bijgedragen door Justus van Tricht
donderdag 26 juli 2012

Als op een troon gezeten,
begint hij zijn proloog.
En galmt breed uitgemeten,
een loflied van omhoog.

Â

Hij laat de stemmen zingen
en mengt met held're klank.
Laat 't orgel ons omringen,
aan God gewijde dank.

Â

Trakterend de klavieren,
gesteund door het pedaal.
Uit hemels vertieren,
weerklinkt trompetsignaal.

Â

Â Zo schildert hij in kleuren,
Â elk lied met zijn palet.
Â En worden hartedeuren,
Â voor 't woord opengezet.

Â

Â Dan juicht hij met de scharen,
Â en stuwt ten hemeltop.
Â In zangen die verklaren,
Â God lof naar Sion op.

Â

Tussen hemel en d' aarde,
brengt hij een band tot stand.
En schenkt elk lied die waarde,
met zicht op 't Morgenland.

Â

Prestanten en mixturen,

vermengd met quint en fluit.

Legt hemelse figuren,

in mensenharten uit.

Â

Zijn evangeliseren,

is Gode dienstbaar zijn.

Om in 't preludieren,

steeds dienaar weer te zijn.